

# H. Braad-Sørensen

J. nr. A. 511

På rejse med sprængstof til Hjørring og Brønderslev.

Jeg skulle på rejse med en del sprængstof til Hjørring og Brønderslev, men jeg havde aldrig set dem jeg skulle møde, så vi aftalte, at ham i Hjørring skulle stå og gumle på en tandstik, og jeg havde jo min skovskadefjer i hatten, Det var mit kendetegn, men det skulle også klappe, thi jeg skulle jo videre til Brønderslev, og der skulle jeg møde en politibetjent.

Jeg pakkede to kufferter med sprængstof og fik dem på banen. Jeg var så heldig at der var en del tyskere med, så jeg smed mine kufferter hen imellem deres grej, og gik igennem toget for at finde en plads. Da jeg kom til 1. klasse, hvor der sad en del tyske officerer fik jeg øje på faldskærmsmanden Brun. Han sad imellem officererne. Jeg lukkede op og sagde: "Her sidder du godt", - "Ja, sæt dig ned, her er der ingen som spørger så meget, ikke engang om billet", og det var rigtigt. Kontrolløren gik forbi.

Vi sad og sludrede lidt, så rullede Brun et blad ud og midt i det var optegnelser af Pikkerbakken. "Har du set dette"? - Jo det havde jeg, "Men pas på ikke De`herrer der ser det, så når vi ikke frem". men han grinede bare af det. "Hvor skal du hen"? - Jeg forklarede at jeg havde en kuffert til Hjørring, og en til Brønderslev, og at de stod ude i den anden ende af toget.

Da vi ankom til Hjørring tog jeg den ene kuffert og gik ud på perronen, og der et stykke henne stod en stor kraftig ung mand og gumlede løs på en tandstik. Jeg gik hen til ham, så han kunne se skovskadefjeren. "Den er i orden", sagde han, "Må jeg se din legitimation"? Han kom frem med det. Det viste sig at være ham vi kaldte TB.

Jeg fortsatte til Brønderslev, hvor jeg sagde farvel til Brun. I Brønderslev gik det nemt, der var en politibetjent på stationen, så jeg var med næste tog hjem.

Kufferterne har jeg endnu, de kom retur.